

# Prædiken til 5. søndag efter påske - 12. maj 2020

(Videogudstjeneste af sognepræst Jens Jacob Jensen optaget i Aars kirke)

'Send varme tanker til verdens bedste mor' – sådan lød opfordringen fra blomsterhandlerne op til sidste søndag, som var mors dag. Tankerne skulle gerne – for omsætningens skyld - følges af en buket. Det gør os glade, at nogen tænker på os. Det varmer at mærke at vi ikke er alene.

Bøn – forbøn – er også at tænke på andre – men er så også så meget mere. For Gud er med i bønnerne. At bede for nogen er et jeg-du forhold, der holdes sammen af Gud. Det er en trekant, hvor mine tanker for det andet menneske bæres af troen!

## Bedstemors aftenbøn

Det var min mor, som lærte mig at bede. Men jeg husker bedst aftenbønnen sammen med min bedstemor, Hulda, når jeg var på ferie og lå ved siden af hende under min afdøde bedstefars tunge dyne.

Bedstemors aftenbøn var lang. Og den blev længere og længere med årene. Men den var enkel. Hun takkede Gud for dagen, som nu var gået – og så bad hun Gud om at passe på alle i vores familie. Og det gjorde hun ved at nævne alle vore navne. I rækkefølge nævnte hun mine onkler og mor – deres ægtefæller og børn – mine onkler og tanter og fætre og kusiner og mine egne forældre og søskende. Mange navne – som blev flere, efterhånden som mine ældre kusiner og fætre blev gift og også fik børn. Var nogen syge, blev det særligt nævnt. Og når bedstemor var færdig med familien – der altid sluttede med hende selv – kom turen til en og anden i byen, hvis nogen havde det særligt svært – sygdom eller på anden måde. Også de blev nævnt for Gud

Når alle hun kendte og tænkte på – med navns nævnelser – var lagt i Guds hånd, - den stærkeste magt hun kendte - sluttede hun med et fadervor og så sang vi et vers – inden vi vendte 'flæsket sammen' – som hun sagde.

## Jesu sidste bøn

Jesus bad også aftenbøn – også den sidste aften. En lang bøn, som kaldes: Jesu ypperstepræstelige bøn, Johannesevangeliet kapitel 17. Det er en bøn fuld af håb og samhørighed. I bønnerne beder Jesus for disciplene og for alle, der er kommet til tro på ham – og Jesus beder også for alle, der gennem disciplene senere kommer til tro. Så det er en bøn for kirken og alle kristne til alle tider.

Umiddelbart efter bønnerne fortæller evangelisten Johannes, at Jesus bliver taget til fange, - langfredag står for. Men Johannes og de menigheder, han skriver sit evangelium til, ved også, at de, som hører/læser det, lever efter påske. Og at bønnerne ikke kun er Jesu bøn – det er den opstandne Herres bøn.

## Kristus beder for os

Det er Kristus, den opstandne, som er hos Gud, men som også er hos alle os, som er døbt i hans navn – det er den Kristus, som beder - for mig og dig og for alle som hører ham til. Det er Kristus, som beder vore navne frem for vor himmelske far, og lægger vore liv i Guds hånd.

Vi er ikke glemte; vi er ikke alene i verden. Jesus beder for os – vi er med i den kristne menighed, som hører Ham til og som Han holder sammen gennem sin bøn. Ikke på grund af os eller vor fortjeneste. Men fordi han vil det – fordi han – tro det eller lade være - har kastet sin kærlighed på os.

Det er jo fantastisk at tænke på, at det at være kristen er at få fortalt og at måtte tro, at vor Herre beder for os og tager os med ind i det fællesskab han har med vor himmelske Far.

Den digitale gudstjenestes forløb:

**Salme 748: Nu vågner alle**

Nådeshilsen

Velkomst

Kollekt (Lissner)

Evangelielæsning:

[Johs 17,1-11:](#)

[Jesu ypperstepræstelige bøn](#)

Prædiken

Kirkebøn – fadervor

Velsignelsen

**Salme 321: O kristelighed**

Det tager ikke modgangen og lidelsen og døden fra os. Det fjerner ikke sygdom, koronavirus eller noget andet af det, vi frygter. Men det giver håb. For den, som beder for os – vor Herre Jesus Kristus – er jo den som tog modgang, lidelse og døden på sig – for at bære det med os alle. Men også for at give os håb. Sygdom, modgang og død er ikke det sidste. For vi har en Herre, - den opstandne - der beder os ind i vor himmelske fars favn. Det er vort håb. Og det skal give os mod til at bede – både for os selv og for andre.

### **Kirkebøn**

*Vor Gud og himmelske Far, vi takker dig, fordi din søn Jesus Kristus kommer til os og vor verden og åbne den for din kærlighed.*

*Vi beder for verden, du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Velsign jorden og menneskers arbejde.*

*Vi beder for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn. Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos dem i fængslerne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.*

*Vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hendes hus. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet.*

*Vi beder dig for vort land, vor familie, og alle vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden*

*vi beder for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Hjælp os alle til at tjene dig med glæde.*

*Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.*