

Gudstjeneste Midfastesøndag – 22. marts 2020 - ved sognepræst Jens Jacob Jensen, Aars

Salme: Den Danske Salembog nr 754: Se, nu stiger solen

Salmen findes
indsunget på
Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=Dybnj3MXyx4&list=PLo9Yt2A14pOFnPUPILXJHdRiACozF8SVA&index=3>

Bøn:

*Gud, lad os leve af dit ord
Som dagligt brød på denne jord.*

Evangeliet til Midfaste søndag, fra Johannesevangeliet fra Bibelselskabets nye 2020-oversættelse som udkom i forgårs:

Jesus har netop bispist en 5000-tallig skare ude i det øde, og er så blev væk for dem – og de søger ham:

Johannesevangeliet 6,24-35

24 Da folk opdagede, at hverken Jesus eller disciplene længere var der, gik de ombord i bådene og tog til Kapernaum for at lede efter ham. 25 Da de kom derover, fandt de ham og spurgte: »Hvornår er du kommet hertil, rabbi?« 26 »Hør her,« svarede Jesus. »I opsøger mig ikke, fordi I forstod de tegn, I så, men bare fordi I fik brød og blev mætte. 27 I skal ikke bruge kræfter på det brød, der forsvinder, men på det, der bliver ved at være der, og som fører til evigt liv. Det vil jeg, Menneskesønnen, give jer, for det har Gud udvalgt mig til.« 28 »Hvad vil Gud have, at vi skal gøre?« spurgte de. 29 »Gud vil have, at I skal tro på ham, som han har sendt,« svarede Jesus. 30 »Hvad er det, du gør, som skal få os til at tro på dig? Hvilket tegn giver du os?« spurgte de og fortsatte: 31 »Vores forfædre fik manna i ørkenen. Det står der i Skrifterne: »Han gav dem brød fra himlen at spise.« 32 »Nu skal I høre,« svarede Jesus. »Det var ikke Moses, der gav jer brød fra himlen, det gjorde min far. Og nu giver han jer det rigtige brød fra himlen. 33 Guds brød er nemlig det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.« 34 »Så giv os altid det brød,« sagde de. 35 »Jeg er livets brød,« svarede Jesus. »Den, der kommer til mig, vil aldrig sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig blive tørstig.

Prædiken

Vi lever i en underlig tid.

Corona-pandemien sender os alle på vandring ind i ukendt land. Det kendte og trygge hverdagsliv er ikke længere. Som det er sagt: Vi må bygge vejen, mens vi går på den.

Men vi er ikke alene på vor usikre vandring. Vi vandrer med håb – fordi vi grundlæggende tror, at vor Far i Himlen er med os,

Midfastesøndag bliver vi mindet om en af de store fortællinger i den kirkelige tradition om Guds omsorg.

Oversigt over gudstjenestens forløb

Salme nr 754: Se nu stiger solen

Bøn

Evangelielæsning Joh 6,24-35

Prædiken

Bøn i en coronavirus-tid

Salme nr. 675: Gud vi er i gode hænder

: Salme 675

Manna-underet

Jesus taler om sig selv som livets brød. Det leder tanken hen på fortællingen i Det Gamle Testamente om udfrielse fra slaveriet i Ægypten og den lange vandring mod det forjættede land. Fortællingen om ørkenvandringen – kaldes den. Men det er også en fortælling om Guds omsorg – eller sagt med et aktuelt udtryk: det er fortællingen om 'Guds nærvær på afstand!' - Om den skjulte Gud, der sørger for sit folk.

Knap er folket sluppet fri fra slaveriet i Ægypten og er kommet ud i ødemarken, før de klager – først over mangel på vand. Og Moses får af Gud besked på at slå på klippen med sin stav – og straks springer en kilde frem

Så klager folket over mangel på mad. Det var bedre, om vi var blevet ved Ægyptens kødgryder – klager de. Men Gud sørger for dem. Der kommer vagtler, de får kød. Og om morgenen er jorden dækket af manna, og de får brød.

Det er tankevækkende at hører, at de hamstede! De havde fået at vide, at der vil blive sørget for dem **hver dag**. Nogen kunne alligevel ikke lade være med at skrabe til sig og sikre sig selv ved at hamstre. Det blev til råddenskab. Og det bredte sig en stank af fordærv overalt.

At være på vej, handler om fællesskab, om ansvar for fællesskabet. Om at have tillid til Gud.

Jeg er livets brød – siger Jesus.

Heldigvis er der intet der tyder på, at vi kommer til at mangle mad eller toiletpapir! Men livet er mere end mad og håndsprit og de daglige fornødenheder. Selv om det daglige brød naturligvis også er Guds omsorg for os.

Jeg er livets brød – siger Jesus - efter det underfulde tegn, hvor han bispiser en 5000-tallig skare af sultne ved at dele et barns madpakke med 5 brød og 2 fisk.

Jesus er 'brød fra himlen' – det nye liv, som skænkes os fra Gud. Vi er ikke alene, overladte til os selv. Gennem fortællingen om Jesus rækker Gud os sin kærlighed: Brødet fra himlen, som vi får givet nyt, hver eneste dag, og som vil lever af.

Guds omsorg

Gud er med os, når vi i denne tid bevæger os ind i ukendt land. Gud har os med i sin fortælling, os som er døbt i Jesu Kristi navn. Gud er med os på den vej, vi skal gå. Vi skal derfor have tillid til vor Far i Himlen. Vi må bede til ham – bede Fadervor - bede om alt. Og vi skal på hans vegne forsøge at hjælpe, hvor vi kan. – Og vi må gerne være med til at tænke nye tanker om, hvordan vi hver især - i en forandret og foranderlig tid - kan være der for hinanden. Og ikke mindst være der for de svageste og mest udsatte.

For som Grundtvig siger:

Gud, vi er i gode hænder,
dine hænder, gode Gud!

som alt ondt med visdom vender,
så det godt må falde ud,
trods al synd og død og pine,
godt for dig og godt for dine. – AMEN

Bøn i en Corona-virus tid.

Jesus Kristus, du som rejste gennem byer og landsbyer og helbredte al sygdom og svaghed. På din befaling blev syge gjort raske. Kom os til undsætning nu, midt I denne verdensomspændende spredning af coronavirus, så vi må erfare din helende og helbredende kærlighed.

Helbred dem som er syge og som lider på grund af den nye virus. At de må genvinde kræfter og styrke og godt helbred gennem dygtige lægers omsorg, hjælp og medicin.

Hel frygten i os, så det ikke forhindrer os I at samarbejde med vores naboer og andre nationer og yde hinanden den nødvendige hjælp.

Helbred os fra al stolthed, så vi ikke tror vi er usårlige, over for en sygdom, som ikke kender nogle grænser.

Jesus Kristus, helbreder og sjælesørger, i alle ting, vær ved vores side I disse tider af usikkerhed, utryghed og sorg over, det der bliver ødelagt for os i hverdagen.

Vær med dem som er døde på grund af virus. Må de finde fred og hvile hos dig.

Vær med de familier som er ramt og har mistet en af deres kære. Giv dem beskyttelse mod fortvivlelse og afmagt. Imens de sørger og er fulde af bekymring, lad dem erfare din fred.

Vær med alle læger, sygeplejersker, forskere, og alle inden for sundhedsvæsenet, som forsøger at afhjælpe, helbrede og hjælpe de mennesker som er smittede og som derved risikere deres eget liv og helbred. Må de få din beskyttelse og mod til at gøre deres arbejde.

Vær med vores lands ledere og alle som har ansvar og opgaver ud over hele verden. At de må handle til verdens bedste og menneskers beskyttelse. Giv dem visdom og indsigt til at handle klogt og omsorgsfuldt, så de kan tjene verdens befolkning på langt sigt, så nye udbrud og smitte kan forhindres. Må de arbejde sammen til hele verdens- og menneskehedens bedste.

Om vi er hjemme eller I udlandet, giv os mod og håb til at komme igennem denne krise, med syge, lidende og bange omkring os. Beskyt vores kirker, menigheder, ansatte og præster, så de kan være der for mennesker i denne tid. Herre, Jesus Kristus, vær hos os I al vores bekymring og frygt.

Må livets Gud vandre sammen med os. Den opstandne Herre Jesus Kristus være ved vores side og Guds fornyende Helligånd give os håb og trøst til vores liv med hinanden. Amen.

Salme Den Danske Salmebog 675: Gud vi er i gode hænder

Salmen findes indsunget på Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=AWxzO3UY4YA>

Velsignelsen:

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lads sit ansigt lyse over dig og være dig nådig

Herren løfte sig åsyn på dig og give dig fred! Amen